

Speech Peer Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2024

Goedemiddag Ulvenhout!!!

Ik heb hier een boek met héél veel foto's van ons mooie Ulvenhout. Ik hoorde klachten dat de foto's zo vaag zijn. Nou, dan moet je gewoon naar de PLUS. Daar kun je betere foto's krijgen.

Ik wil iedereen het allerbeste voor 2024 wensen. Ik zie jullie denken: "Hij zei toch vorig jaar dat het de laatste keer was?" Dat was ook het idee, maar mijn beoogde opvolger is uitgevallen. Dus zat ik na een e-mailtje en een telefoontje van de voorzitter van de Dorpsraad de eerste zondag van Ulvenhout on Ice met het langstzittende dorpsraadslid, Michael van Egeraat een pilsje bij de ijsbaan te drinken. De langstzittende... Daar mag best voor geapplaudiseerd worden.

En nu sta ik hier dus toch weer. Ik word al wat vergeetachtig. Daarom heb ik deze tas aangeschaft, gemaakt van zeildoek van de oude molenwieken. Ook mijn tekst heb ik hierin zitten.

Ulvenhout on Ice

Wat een geweldige ambiance weer bij Ulvenhout on Ice. Fantastisch dat dit dankzij zoveel vrijwilligers mogelijk is. Ik heb wel een tip voor de organisatie voor volgend jaar: trek de buitenbaan gewoon door naar de rotonde. Dan is het drie weken lekker rustig met verkeer in de Dorpstraat.

Ulvenhout Leeft

In Ulvenhout worden heel veel activiteiten georganiseerd; teveel om hier op te noemen. Allemaal opgezet door vrijwilligers. Ulvenhout Leeft neemt bij veel van deze activiteiten het voortouw. Dit jaar bestaan ze 10 jaar. Dat vieren ze in mei met een groot feest op het weiland van Bartels. Ik heb wel een idee voor een motto voor ze: 'Met z'n alle de waoi in'.

Kerststal

Vinden jullie de kerststal ook weer zo mooi? Gisteren was het Drie Koningen. Ulvenhout is een rijk dorp, dus wij hebben er vier. Ik hoorde een moeder met haar dochtertje praten over het kindje in de kribbe: "Dat is het kindje van God", zei de moeder. "En wie is die lange meneer die erbij staat dan?", vroeg haar dochtertje. "Dat is Jozef, een timmerman," antwoordde haar moeder. Waarop het meisje zei: "Onze buurman, Jan, is ook timmerman. Als hij gaat werken komt er altijd een mijnheer bij de buurvrouw koffiedrinken. Is die mijnheer ook God?"

Nieuwe huizen

Ulvenhout is een rijk dorp. Nelemans Mode is verdwenen; daar worden nu nieuwe appartementen gebouwd. Er worden veel dure huizen verkocht; bouwcontainers zie je dan snel voor de pas verkochte huizen staan. Ook op het oude brandweerterrein, de Kazerne, worden huizen gebouwd.

Molen

Onze molen, de trots van Ulvenhout, heeft nieuwe wieken. Ik heb hier de prachtige Molenkrant, waarin beschreven de vele donoren die de stichting van molen De Korenbloem bij elkaar wist te sprokkelen voor de nieuwe wieken. Overigens blijft voor het onderhoud van de molen geld nodig.

Sinterklaas

En we hebben een nieuwe Sinterklaas. Dun ouwe hebben we met dank voor jaren vakwerk ingeruild. De nieuwe is trouwens niet veel groter dan dun ouwe. Hoe zou hij zijn entree maken? De spanning van een paar honderd bezoekers was snijdend. "Misschien komt hij wel met een helikopter," hoorde ik iemand zeggen. Opeens kwam hij op zijn dooie akkertje tussen het publiek door aan gekuierd. "Wie is het en waar komt hij vandaan?", hoorde ik om mij heen fluisteren. Bij navraag blijkt dat ze hem in de schaduw van drie berken uit het zwembad hebben gehaald.

Loods

Het Pekhoeveterrein wordt heringericht. Het moet een meer agrarisch karakter krijgen. Ik ben benieuwd of er net als bij de boeren een 'mieshoop' komt. Klinkers gaan weg, bomen sneuvelen. De 'kippenren' bij de mooie gerestaureerde karkooi is in mijn ogen een aanfluiting. Ik zou graag zien dat een gedeelte van het geld voor die herinrichting aan de verenigingsloods besteed wordt. Veel vrijwilligers zijn al lange tijd bezig om dit gebouw voor verenigingen en jeugdopvang eindelijk te kunnen bouwen. Ik hoop dat jullie daar allemaal aan mee gaan werken.

Postkantoor

Er gaan veel dingen weg uit ons dorp. Het postkantoor bij de Jumbo is weg. Daarvoor moeten we nu naar Bavel. Sinds mensenheugenis was er in ons dorp altijd een postkantoor. Ik herinner me nog het postkantoor op de hoek van de Dorpstraat en de Poststraat: een kleine voorkamer met een piepklein loketje in de deur, waar Ciska Bastiaansen mijn spaarcentjes in mijn spaarbankboekje bijschreef en vaak een week later weer afschreef. Voor friet moeten we ook naar Bavel. Voor goed vlees ook. En de bakker in ons dorp komt ook al uit Bavel. Laten ze het daar maar niet horen. Dan staat er morgen in de krant: Bavel helpt Ulvenhout in nood.

Platte Buis

In elke vereniging of organisatie in ons dorp zijn vrijwilligers actief. Ben je nog geen vrijwilliger? Sluit je dan ergens bij aan. Je bent altijd welkom! Ik wil graag voor alle vrijwilligers een daverend applaus!!! Jullie hebben vast mijn tas wel gezien. Die is gemaakt van zeildoek van de oude wieken van onze molen. Ook hier hebben veel vrijwilligers zich ingezet om de centen bij elkaar te krijgen. Uit mijn tas hebben jullie mijn tekst zien opduiken, evenals de Molenkrant. Ook de oorkonde die ik nu ga voorlezen en de Platte Buis waren goed beschermd in deze molentas.

Oorkonde

"Afgelopen jaren heeft de stichting met veel creativiteit en inzet geld voor de restauratie van de molenwieken bij elkaar weten te verzamelen. Naast al hun andere werk voor het onderhoud, het functioneren, de verkoop van producten en het contact met de inwoners van Ulvenhout, hebben zij met het realiseren van de wieken het afgelopen jaar letterlijk bijgedragen aan het gezicht van Ulvenhout. Een stichting dus die wij dit jaar graag in het zonnetje zetten."

Eric van der Westerlaken, molenaar en Sauwelaar, wil jij de Platte Buis in ontvangst komen nemen?