

Gedicht voor Dodenherdenking 2023

Luna de Kort (groep 8 KBS De Rosmolen)

Oorlog

Ik merk dat ik er liever niets over hoor op de tv,
Al die enge verhalen krijg ik liever helemaal niet mee.

Bang dat de oorlog ooit ook deze kant op gaat komen,
Maakt dat ik alleen maar eng ga dromen.

Mijn superopa, ik heb hem nooit gekend,
Kon niet over de oorlog praten, het had hem gekrenkt.

In 1941 door de Duitsers opgepakt en op transport gesteld,
Wat gepaard ging met een hoop geweld.

Hij moest eigenlijk in een Duitse fabriek munitie gaan maken.
Maar hij werd uitgekozen voor andere taken.

Hij moest de Duitse officieren netjes knippen en scheren voor een iets beter leven,
Maar het heeft hem niet veel goeds gegeven.

Het was voor hem een grote straf,
en heeft zijn meegemaakte ellende meegenomen in zijn graf.

Nooit heeft hij er over gesproken, kon de herinnering niet aan.
De oorlog heeft hem veel pijn en verdriet gedaan.

Toch mogen we de oorlogsverhalen van vroeger niet vergeten.
Ze moeten in leven blijven moet je weten.

Voor alle opa's en oma's en alle superhelden!